

Vanaf september 2018



**"Arthur Naeyaert
Mien ziele, mien zieer, mien verzet"**

Tekst & spel: Ignace Goethals
Muziek & zang: Gerrit Jalet
Licht & klank: Brigit Decraemer

Balder

Een monoloog – waar gebeurd – in de sappigste streektaal

Na het succes van *Ons Moeder binst den Grooten Oorlog* bieden wij u een nieuwe monoloog aan. Bron is deze keer het historische werk *Arthur Naeyaert, schrik der Duitsers* (2015) van Jozef Vackier. We doen dit weerom belangeloos voor **de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge**. Een ander vergelijkbaar goed doel via onze voorstelling steunen, is ook bespreekbaar; zie verder.

Een voorstelling organiseren

kan vanaf nu door boeking bij Ignace & Brigit Goethals-Decraemer (ihgoethals@hotmail.com - 0474/542239). Na boeking krijgt u van ons digitaal de nodige info voor invitatie, affiche e.d.

Nog belangrijk om weten

We spelen op diverse locaties, ook in woonkamers, al voor 20 à 25 mensen – De organisator zorgt voor een podium: 3 à 4 m breed, ± 2,5 m diep en ± 40 cm hoog; in woonkamers brengen we eigen verhoogjes mee (± 20 cm) – Het publiek zit om diverse redenen in rijtjes voor ons, niet aan tafels – We spelen één keer per week, niet op dinsdag en niet op donderdag vóór 18.30u; en ook niet in de vakanties. Voor verre verplaatsingen vragen we een beperkte km vergoeding.

Wij steunen de Ark of een andere kwetsbare groep

- We spelen 3 voorstellingen voor de Ark tegenover 1 voorstelling voor een ander goed doel (1) dat een kwetsbare groep in de samenleving steunt (2) dat gemeenschap vormt en (3) dat voor een belangrijk deel steunt op vrijwilligers. De organisator zorgt via de uitnodiging of na de voorstelling voor de nodige juiste info met aandacht voor onze drie voorwaarden.
- Ons vergoeden voor de Ark (of een ander goed doel) kan op twee manieren: (1) via een vrijwillige bijdrage in de hoed (*) na de voorstelling of (2) via een vast bedrag uit de kas + een vrijwillige bijdrage in de hoed, eveneens na de voorstelling.

() We gaan niet rond met de hoed, staan er ook niet bij. Maar geven mensen minstens de kans om in vrijheid en vanuit het hart een bijdrage in de hoed te leggen.*

De Arkgemeenschap

De Barke in Moerkerke (1993) en de Moerbeï in Brugge (2007) bieden elk woonst aan 7 à 8 volwassenen met een verstandelijke beperking en hun inwonende begeleiders. Door de recente besparingen is de Ark nog meer dan vroeger aangewezen op giften en vrijwilligers. Steunen kan ook door storting op rek. BE65 7481 0502 1296 - Fiscaal attest vanaf 40 €.

Meer info: www.arkmoerkerke.be - theateroverhoop.weebly.com